

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Paula Sencie

weduwe van Camiel Van den Bulcke

geboren te Halle op 14 Juli 1931
en zachtjes van ons heengegaan te Sint-Jans-Molenbeek
in de residentie 'Paloke' op 4 april 2019.

Dit melden u diep bedroefd :

Linda en Christian Van Aerschot - Van den Bulcke

haar kinderen

Aurore en Olivier Pollet - Heymans, Lia en Noa
Julien Van Aerschot

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jenny en Jacques (†) Denÿer - Van den Beulcke, kinderen en kleinkinderen
Suzy en José (†) Hernould - Van den Beulcke, kinderen en kleinkinderen
Edmond (†) Verheyleweghen
Richard en Françoise Van den Bulcke - Draps, kinderen en kleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Sencie, Carlier, Van den Bulcke, Lowies en aanverwanten.

Met bijzondere dank aan Prof. Wissing van UZ Brussel en haar huisarts Dr. Yoshimi,
haar verpleegster Rodica en alle medewerkers van de residentie Paloke.

De uitvaartdienst, waarop u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatsvinden op **donderdag 11 april 2019 om 10u30** in de H.Familiekerk,
Nieuwe Gentsesteeweg te Groot-Bijgaarden/Zellik, waarna we haar begeleiden
naar haar laatste rustplaats bij haar man op de begraafplaats van Groot-Bijgaarden.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10u10.

U kan Paula een laatste groet brengen in het funerarium
van Gorsen-Fonteyne, Guido Gezellestraat 6 te Groot-Bijgaarden
op woensdag 10 april 2019 tussen 18u30 en 19u30.

U kan online condoleren op www.gorsenfonteyne.be