



*Als leven denken is
en kracht en adem en liefde
En de dood dit alles wegneemt
in de eeuwige stilte
Dan was ik een gelukkig man
toen ik leefde
en in de dood.*

andriyfonteyne

geboren te Oedelem op 26 maart 1936
en overleden te Buggenhout op 2 februari 2022.

*Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid,
de vele woorden van troost en medeleven
in deze periode.*



*Het is met kunstwerken als met mensen
Ze kunnen de grootste gebreken hebben
en toch beminnelijk zijn.*
Ludwig Börne

